

## **30 jaar bestaan van onze kolonie!**

Geschreven door Hermanda Lotterman

maandag 09 maart 2015 19:18 - Laatst aangepast zaterdag 11 juni 2016 07:08

---

Op 25 juni 2014 hebben wij de 30 jarig jubileum van de kolonie gevierd. Het feest hielden we bij de Pousada da Matinha, gelegen aan een groot stuwmeer omringd door prachtig natuur! We begonnen met koffie en gebak, terwijl we samen een leuke quiz deden. Daarna was er gelegenheid om te zwemmen, vissen, bootje varen, tafeltenissen, snookeren, paardrijden en deelname aan groepsspel. Uiteraard was er ook gelegenheid om gewoon rustig te genieten van de natuur, lekker lezen aan de rand van het zwembad of gewoon rustig een praatje met elkaar te maken. Om het middaguur hebben we allen genoten van een heerlijke typisch braziliaans maaltijd. Aan het eind van de middag hebben we nog een 'churrasco' gehouden. Jong en oud hebben zich prima vermaakt. Het was een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!