

### “Escola Arco-Íris ~ de Regenboog”

Een school op de kolonie? Ja, al vanaf 1984! De Nederlandse kolonie in Unaí Brazilië – colônia Brasolândia- heeft een eigen school.

“Escola Arco-Íris ~ de Regenboog” is opgericht door emigrantengezinnen uit Nederland. Deze groep emigranten stichtte in 1984 een Nederlandse kolonie, die voornamelijk gericht is op de landbouw.

Bij de start van het onderwijs in ‘Brasolandia’ gaf één onderwijzeres zowel Nederlands als Portugees onderwijs. Op dit moment werken er op de school vier vaste onderwijzers. Drie voor het portugeestalg onderwijs en één voor het NTC-onderwijs.

NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur en is alleen bestemd voor de Nederlandse kinderen.

De Nederlandse kinderen maken dus extra uren.

Er is een leerkracht voor het geven van informatica en één voor bewegingsonderwijs.

Omdat de gezamenlijke drijfveer van deze kolonie de Bijbel en het christelijke geloof is, wilden we graag een school oprichten die dit geloof uitdraagt naar de kinderen toe. Zo begon men in oktober 1984 met het lesgeven aan de kinderen van de emigranten. In maart 1987 is het eerste officiële bestuur gekozen. In 1988 gingen de deuren open van ons eigen schoolgebouw met twee lokalen. Tegenwoordig kunnen we trots zijn op een mooi schoolgebouw dat inmiddels drie lokalen en een bibliotheek annex computerlokaal rijk is.

Er wordt Braziliaans christelijk onderwijs gegeven aan de (klein) kinderen van de Nederlandse emigranten die deze kolonie hebben gesticht, maar ook aan Braziliaanse kinderen van arbeiders die op en in de omgeving van de kolonie wonen. De school telt ongeveer 40 leerlingen, waarvan meer dan de helft Braziliaanse kinderen zijn.

# Nederlandse school in Brazilië

Geschreven door Karin Slager

---



Wageningen, 12 maart 2014. De school is een van de vele scholen die in de regio van São Paulo zijn opgezet door de Nederlandse Gemeente van São Paulo.